

# BUITEN



Het is zomervakantie, dus tijd om leuke dingen te ondernemen. Daarvoor hoef je de grens tegenwoordig niet meer over! Sterker nog: in de

regio is er genoeg te beleven om de zomer mee te vullen! De AD-verslaggevers testen wat opties uit en kijken vooruit.

## Haagse hotspots verkennen op z'n Thais in een tuktuk

Je hebt het gevoel op vakantie te zijn in Thailand, maar je bent toch echt gewoon in je eigen stad. Door mee te rijden in de inmiddels welbekende tuktuk leer je Den Haag ook een stuk beter kennen.

TEKST WILLEMIJN DE KONING

De tuktuk is een kruising tussen een motor en een auto, maar dan uitgedost in verschillende kleuren. Wij gaan voor de blauw-gele. „Alle tuktuks vertegenwoordigen een provincie in Thailand. Deze komt uit het gebied rond Bangkok,” vertelt ‘de vader van de Haagse tuktuks Michel Huf.

Er zijn verschillende tours die je kunt maken met deze Thaise uitvinding, zoals een puzzeltocht en een City Tour. „Maar alles is mogelijk. Mensen mogen zelf hun begin- en eindpunt bepalen. Zo willen Hagenaars die na lange tijd weer terug in de stad komen vaak langs hun oude school of werk, dat kan dan. Maar meestal beginnen we bij het Malieveld, dat is handig voor ons en leuk voor de inzittenden. In hartje zomer staan we ook bij Madurodam; dan kun je spontaan instappen.”

### Bruiloften

Wij kiezen voor de bestaande 1 uur durende City Tour. Michel rijdt ons door de stad, wat zorgt voor veel verbaasde en lachende gezichten. „Moet je eens kijken als we geboekt worden voor bruiloften of vrijgezellenfeestjes; dat is



▲ Ook het Vredespaleis wordt aangedaan door de tuktuk. FOTO JACQUES ZORGMAN

pas leuk!” lacht Michel.

De eerste hotspot waar we stoppen, is het Vredespaleis. Michel begint te vertellen over hoe het paleis is opgezet, waarom er een bibliotheek in moest, welke delen van welke landen afkomstig zijn en hoe het er van binnen uitziet. Hij laat ons de vredesvlam zien en alle bijbehorende stenen van alle landen uit 2003 eromheen. We hangen aan zijn lippen. Behalve dat Michel een wandelende encyclopedie blijkt te zijn, is hij ook enorm enthousiast en maakt hij tussendoor wat grapjes waardoor we constant blijven lachen.

Na het Vredespaleis rijden we

Voor meer informatie over een rit met een tuktuk kun je kijken op [www.tuktuk-denhaag.nl](http://www.tuktuk-denhaag.nl).

5 kilometers

100 calorieën



Deze tuktuk komt uit het gebied rond Bangkok

–Michel Huf

door naar het Plein 1813 en het Paleis Noordeinde. Alhoewel ik denk deze hotspots redelijk goed te kennen, blijkt deze stadstour nog behoorlijk wat te kunnen aanvullen op mijn kennis. Uiteindelijk ‘tukken’ we terug door de binnenstad; omdat de plastic zij-kanten van het voertuig naar boven zijn opgerold kunnen we genieten van het mooie weer.

Als we weer aankomen bij het eindpunt, zit ons hoofd vol met mooie verhalen en hebben we een hoop lol gehad - eigenlijk net als vroeger, toen we thuiskwamen van schoolreisje.